



Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Achtmaal  
Klein Zundert  
Rijsbergen  
Wernhout  
Zundert

# NIUWSBRIEF

**Secretariaat/redactie nieuwsbrief:** Twan van Duijnhoven,  
Oranjestraat 46, 4891 XP Rijsbergen, 076-596 8240  
e-mail: [dedrieheerlijkheden@gmail.com](mailto:dedrieheerlijkheden@gmail.com), [www.dedrieheerlijkheden.nl](http://www.dedrieheerlijkheden.nl)

**Twintigste jaargang, nummer 4, april 2021**

## **Berichten van de vereniging**

Inmiddels heeft het bestuur van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden het jaarverslag 2020 vastgesteld. Hiermee is het jaar 2020 voor ons definitief afgerond en kunnen wij ons weer richten op de toekomst.



In 2020 hebben we weinig kunnen organiseren. In onze jaarvergadering hadden we aangekondigd dat we voor onze leden daarom iets extra's zouden gaan doen. In het weekend van 27 maart hebt u een attentie ontvangen ter compensatie voor de weinige activiteiten konden organiseren. Wij wensen u hele fijne paasdagen en we hopen dat wij u binnenkort weer kunnen ontmoeten als het mogelijk is activiteiten te organiseren. Ook de activiteiten die wij hadden gepland in 2020 bij de heruitgave van het boek van Henri van der Hoeven, kunnen op dit moment nog niet gepland worden. De wandelingen, de verhalen, de tentoonstelling en het schieten om de Gemeentekoning gaan nog een keer georganiseerd worden. Wanneer is op dit moment nog niet duidelijk.

## **Historische plaatjes gemeente Zundert**



De heemkundekring is benaderd door de Albert Heijn uit Zundert en de Plus uit Rijsbergen. In samenwerking met het bedrijf Tomorrow, worden door deze beide winkels acties opgezet voor het verzamelen van historische plaatjes. Beide acties gaan plaatsvinden in 2022. Wij als heemkundekring gaan hiertoe de foto's en de bijbehorende teksten aanleveren. Voor Albert Heijn zijn dat foto's die betrekking hebben op de plaatsen Achtmaal, Klein Zundert, Wernhout en Zundert. Bij de Plus komen foto's van Rijsbergen in de boeken. Klanten van deze winkels ontvangen bij besteding van € 10 een mapje met daarin vier stickers met historische plaatjes. De boeken om ze in te plakken worden gratis verstrekt door de winkels. Deze actie is vergelijkbaar met de voetbalplaatjes van de Moerse Boys uit Zundert en VVR uit Rijsbergen, door beide winkels gehouden.

Wij zijn op zoek naar leden die hier aan mee willen helpen. Foto's uitzoeken, bijbehorende tekst schrijven, scannen en meer van dat soort activiteiten. Als je hier interesse in hebt, stuur dan een berichtje naar het e-mailadres van de heemkundekring ([dedrieheerlijkheden@gmail.com](mailto:dedrieheerlijkheden@gmail.com)) of neem contact op met een van onze bestuursleden.

## **Ontvangen schenkingen**

De afgelopen maanden hebben wij diverse schenkingen ontvangen. Van Mevrouw van Alphen uit Zundert en Piet van den Bemd uit Rijsbergen hebben we diverse bidprentjes ontvangen. Van Christ Balemans diverse oude Zundertsche Couranten uit de periode van de tweede wereldoorlog. Van Marc Rombouts hebben we diverse blauwdrukken ontvangen van onder andere de melkfabriek St. Jozef en het jongenspatronaat te Rijsbergen. Van Gerard Kuijpers hebben wij het archief van het Wit-Gele Kruis ontvangen. Van Piet Maas hebben we het archief van de EHBO Rijsbergen ontvangen. Van mevrouw Winkenijs het archief en vaandels van de Zundertse Vrouwenbond.

Heb u nog interessante documenten zoals boeken over de gemeente Zundert of geschreven door Zundertenaars, foto's of bijvoorbeeld archiefstukken van een vereniging. Wij zijn hierin bijzonder geïnteresseerd om zodoende nog meer over onze geschiedenis vast te leggen. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat of een van onze bestuursleden.



Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Achtmaal  
Klein Zundert  
Rijsbergen  
Wernhout  
Zundert

# NIUWSBRIEF

**Secretariaat/redactie nieuwsbrief:** Twan van Duijnhoven,  
Oranjestraat 46, 4891 XP Rijsbergen, 076-596 8240  
e-mail: [dedrieheerlijkheden@gmail.com](mailto:dedrieheerlijkheden@gmail.com), [www.dedrieheerlijkheden.nl](http://www.dedrieheerlijkheden.nl)

**Twintigste jaargang, nummer 4, april 2021**

## **Streekroman en familiechroniek van Ad de Klerk**

Ongeveer half mei 2021 verschijnt de streekroman en familiechroniek, "Het Geheim van de Buisse Heide" geschreven door Ad de Klerk. Het afgelopen jaar gaf voor Ad veel ruimte om de details af te ronden en de drukker aan het werk te zetten. De uitgave zal slechts eenmalig zijn, zodat een redelijk inzicht in de belangstelling gewenst is. Vind U het leuk om een exemplaar in bezit te krijgen, stuur dan vóór 1 mei een e-mail naar: [aklerk@home.nl](mailto:aklerk@home.nl). Meerdere stuks is natuurlijk ook mogelijk. De kostprijs voor deze streekroman is € 12,50 zonder eventuele verzendkosten. Betaling gebeurt bij aflevering.

## **Bijzondere vondst van ruim 100 jaar oud**

**door José Buiks-Hendrickx**

Tijdens een verbouwing van een woning aan de Hogestraat 11 te Rijsbergen werd een bijzondere vondst gedaan van ruim honderd jaar oud. Wat was deze vondst? Eerst een stukje geschiedenis.



Kadastrale kaart 1832, sectie H.



Huidig huizen aan de Hogestraat 11(links) en 13 (rechts)

Op de locatie Hogestraat 11 en 13 heeft niet altijd een huis gestaan. Voorheen was dit een moestuin welke behoorde bij het voormalige huis van Petrus Amiot, huidig adres Sint Bavostraat 90. Die moestuin was 8.980 m<sup>2</sup> groot en liep vanaf het huis helemaal door naar waar nu het Kennedyplein is en grensde ook aan de huidige Hogestraat. In die moestuin is op de huidige locaties Hogestraat 11 en 13 in het midden van de 19<sup>e</sup> eeuw een huis gebouwd welke later weer afgebroken is. Later zijn daar weer nieuwe huizen gebouwd. Beiden panden zijn recentelijk verkocht en daarmee werd Floris Voesenek de eigenaar van de woning aan de Hogestraat 11 en de familie Weijgers van Hogestraat 13.



Tijdens de verbouwwerkzaamheden werd het hiernaast getoonde plankje met opschrift gevonden. Op dit plankje is te lezen:

**"Gedaan te Rijsbergen 11 november 1912. Wie dit vind mag ½ liter gaan halen op eigen rekening. Hoogachtend de timmerman**

rechts staat geschreven: **ha,ha,ha,ha,ha**

Het aanbrengen van een inscriptie of opschrift is een oud gebruik, vooral timmermannen waren er actief in.

*Info:* Floris Voesenek , Kees Lieshout, Jos van Kuijck en Bert van Meer.

*Foto's:* Floris Voesenek en José Buiks-Hendrickx.

*Bronnen:* Kadaster, BHIC.

Meer over deze vondst en de locaties Sint Bavostraat 90 en Hogestraat 11 en 13 is te vinden op onze website op: <https://www.dedrieheerlijkheden.nl/verhalen/bijzondere-vondst-van-bijna-100-jaar-oud/>