

Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Achtmaal
Klein Zundert
Rijsbergen
Wernhout
Zundert

NIEUWSBRIEF

HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN

Zestiende jaargang, nummer 1, Januari 2017

SECRETARIAAT EN REDACTIE: Twan van Duijnhoven, Oranjestraat 46, 4891 XP Rijsbergen, ☎ 076-5968240,
e-mail: dedrieheerlijkheden@gmail.com, www.dedrieheerlijkheden.nl

Jaarvergadering maandag 16 januari 2017

Op maandag 16 januari 2017 is onze jaarlijkse jaarvergadering gehouden, ditmaal in zaal Schuttershof te Klein-Zundert. Deze jaarvergadering is door 30 leden bezocht. Bij de opening door de vicevoorzitter werd stilgestaan bij de 6 overleden leden in het afgelopen jaar. Met name bij mevrouw Koos Dictus-Van Oers die nagenoeg vanaf het begin van de vereniging lid is geweest en benoemd is geweest als "Lid van Verdienste". Het jaarverslag van 2016 wordt door de secretaris behandeld. In 2015 hebben we maar liefst 16 nieuwe leden mogen begroeten en hebben 9 leden hun lidmaatschap beëindigd. Het aantal leden aan het begin van het jaar bedroeg 306 en aan het eind 307. Het aantal abonnementen op Land van De Breede Aa was aan het eind van het jaar 254. De vergadering heeft hier verder geen vragen over. Hierna wordt het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 besproken. Namens de kascommissie voert Piet Maas het woord en verklaart dat zij de financiële verantwoording gecontroleerd hebben en akkoord bevonden. Na beantwoording van enkele verduidelijkingsvragen stelt de vergadering hierna de jaarrekening 2016 vast en wordt de penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. Joop van Otheusden meldt zich als nieuw lid van de kascommissie en zal dit volgend jaar samen met Henriëtte van Dorst op zich nemen. Toon van den Berg ligt de nieuwe jaarkalender 2017 toe waarop de geplande activiteiten in 2017 staan vermeld. Bij de bestuursverkiezing zijn José Buiks en Twan van Duijnhoven periodiek aftredend en herkiesbaar. De vergadering herkiest met algehele stemming zowel Jose Buiks als Twan van Duijnhoven. In 2016 hebben twee kandidaten zich gemeld voor het bestuur, Janus Vriens en Guido Wouters. Beiden worden door de vergadering als nieuwe bestuursleden gekozen. Bij de mededelingen wordt het woord gegevens aan Otte Stroeken de regio-coördinator van Brabants Heem. Na een speech over het belang van Heemkundekringen en over de bijzondere prestatie van het vijftig jarig bestaan van onze vereniging, overhandigd hij aan André van der Kloot een tinnen herdenkingsbord.



Na enkele vragen bij de rondvraag geeft André van der Kloot aan dat het bestuur erin is geslaagd in het vinden van een structurele oplossing voor het voorzitterschap. De nieuwe voorzitter wordt Toon van den Berg die al zo'n vier jaren lid is van het bestuur. Symbolisch bekrachtigd André dit met de overdracht van de voorzittershamer. Na een korte toelichting van Toon wordt André van der Kloot verrast met het feit dat de vergadering hem heeft benoemd tot "Lid van Verdienste" als dank voor met name het werk dat hij heeft verricht in de afgelopen jaren als waarnemend voorzitter. Nadat de nieuwe voorzitter Toon van den Berg de vergadering heeft gesloten werden zowel André als Toon door de aanwezige leden gefeliciteerd.

De gehele vergadering wordt muzikaal omlijst door het duo Ferrymen bestaande uit Jan Slezak en Mart van Lieshout. Verderop in deze nieuwsbrief staat een introductie van onze nieuwe voorzitter en stellen de nieuwe bestuursleden zich voor.

Lezing over Het Landschap in de gemeente Zundert, verleden heden en toekomst *Bijdrage van José Buiks*

Op donderdag 16 februari 2017 wordt door de coördinator landschapsbeheer bij het Brabants Landschap de heer Carlo Braat een lezing gehouden over het landschap in de gemeente Zundert. Zijn werkterrein is het agrarische cultuurlandschap in Brabant. Hij initieert samen met overheden, burgers, boeren en buitenlui projecten om het landschap mooier te maken en om te zorgen voor meer biodiversiteit. Carlo weet als geen ander hoe het landschap in de gemeente Zundert door de eeuwen heen is veranderd. Ook het huidige landschap is niet statisch. Nog steeds vinden er ontwikkelingen plaats die een negatief of positief effect hebben op de kwaliteit van het landschap. De volgende onderwerpen zullen zeker de revue passeren: verdwenen vennen, oude landgoederen, nieuwe landgoederen, ecologische verbindingzones, groene linten en agrarisch natuurbeheer. Een zeer interessante lezing bezien vanuit diverse perspectieven. De lezing wordt gehouden op donderdag 16 februari 2017 in café "In den Anker", Rucphenseweg 35 te 4882 KB Zundert en vangt aan om 20.00 uur.



Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Achtmaal
Klein Zundert
Rijsbergen
Wernhout
Zundert

NIEUWSBRIEF

HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN

Zestiende jaargang, nummer 1, Januari 2017

Oude en nieuwe straatbeelden

Bijdrage van Twan van Duijnhoven



In de vorige nieuwsbrief zijn we Zundert binnengekomen ter hoogte van de Markt. Op de linker foto zien we het gemeentehuis zo rond 1935. Dit gemeentehuis is oorspronkelijk gebouwd in 1840. De kwaliteit van de bouw was slecht. Zo slecht dat toen in 1965 er uitbreiding moest komen vanwege ruimtegebruik, men toestemming heeft gekregen om dat monumentale gebouw af te breken. Maar wel onder de voorwaarde dat het herbouwd zou worden in de oorspronkelijke stijl. De laatste vergadering van het gemeentebestuur werd in het oude gebouw gehouden op 25 februari 1965 waarna meteen begonnen werd met het afbrengen. Op 1 maart 1965 werd al door de toenmalige burgemeester de heer G.J.A. Manders de eerste steen gelegd van het nieuwe gemeentehuis inclusief de huidige voorgevel. Het nieuwe gemeentehuis werd wel iets verder naar achteren geplaatst. De toenmalige straat achter het gemeentehuis is bij de bouw in 1965 verder naar achteren verlegd. In December 1966 vond de officiële opening plaats. Links naast de Kiosk zien we de waterpomp welke nog steeds op de markt staat. Daarachter de toenmalige brandschuur waar de brandweerspuit stond. Ironisch is deze in 1943 afgebrand (brandstichting). De Kiosk is in de loop der jaren verdwenen. Aan de rechterkant zien we de winkel van Sooike Nelemans en nog een klein stukje van het huis van Mevrouw Willekens.

Ontvangen schenkingen

De afgelopen maanden hebben wij schenkingen (boeken, bidprentjes e.d.) mogen ontvangen uit de nalatenschap van mevrouw Dictus – Van Oers, van Edward Douenburg en van Els van Outheusden. Ook de heemkundekring uit Sprundel heeft diverse bidprentjes aan onze vereniging geschonken. Allen dank hiervoor. Hebt u iets voor onze vereniging, neem dat contact op met het secretariaat.

Emailadres

Sinds een aantal jaren heeft de Heemkundekring een nieuw emailadres: dedrieheerlijkheden@gmail.com. Vele leden gebruiken inmiddels dit emailadres. Een dezer dagen zal het oude emailadres (info@dedrieheerlijkheden.nl) buiten gebruik gesteld worden. Nu worden berichten die op dat adres binnenkomen nog automatisch doorgestuurd naar ons huidige adres. Dat zal dan niet meer gebeuren. Als u het oude adres nog gebruikt, wijzig dit dan in het nieuwe adres: dedrieheerlijkheden@gmail.com.

Krijgt u de nieuwsbrief nog geprint in de brievenbus en hebt u een emailadres? Wij vragen u dan om uw emailadres aan ons door te geven zodat wij de nieuwsbrief digitaal aan u kunnen versturen. Communicatie met onze leden wordt hierdoor aanmerkelijk verbeterd en kunnen wij meerdere gegevens gemakkelijk en snel met u delen.

Jaarkalender 2017

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Toon van den Berg de Jaarkalender 2017 gepresenteerd. In deze jaarkalender worden de nu bekende activiteiten van onze vereniging gepresenteerd. Nog niet alle onderwerpen en data van bijvoorbeeld lezingen zijn op dit moment bekend. Wanneer daar meer duidelijkheid over is wordt de jaarkalender aangepast. De Jaarkalender kunt u vinden op onze website.



Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Achtmaal
Klein Zundert
Rijsbergen
Wernhout
Zundert

NIEUWSBRIEF

HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN

Zestiende jaargang, nummer 1, Januari 2017

Verborgen Verleden, Corneel van Kuijck

Bijdrage van de werkgroep Genealogie

Pieter van den Hoogenband, Jeroen Krabbé, Rick Nieman, allemaal bekende Nederlanders die al voorbij zijn gekomen in het TV-Programma "Verborgen Verleden". In dit programma gaat men terug naar het verleden van een bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis. Soms hele opmerkelijke zaken die gevonden worden.

Ook wij als Heemkundekring De Drie Heerlijkheden doen hetzelfde als in het programma "Verborgen Verleden". De werkgroep Genealogie is continue bezig met het zoeken naar voorouders en opmerkelijke gebeurtenissen. Neem nu Cor Ria Leeman, volgens Wikipedia een Vlaamse (jeugd)schrijver geboren op 30 april 1919 in Rijsbergen. Leeman een Vlaming én een Rijsbergenaar? Cor Ria Leeman een anagram van zijn voornaam (Corneel) en die van zijn Belgische echtgenote (Maria) én tevens het pseudoniem van Corneel Alphons van Kuijck. Kijk en dan wordt het al wat bekender met de achternaam Van Kuijck. Corneel is een zoon van Jacobus van Kuijck en Maria Coletta Piedfort uit België. Geboren op 30 april 1919 op Tichelt in Rijsbergen. Jacobus was evenals vele van zijn voorouders een Landbouwer in Rijsbergen en Zundert. De oudste voorvader die tot nu toe is gevonden is Bartholomeus Peters van Cuyck geboren circa 1530. De naam Cornelis komt in deze familie al vele eeuwen voor. De oudst bekende Cornelis van Kuijck is Cornelis Bartholomeus van Kuijck gedoopt in de Katholieke kerk van Rijsbergen op 17 mei 1620.



De volledige stamboom van de familie Van Kuijck is te vinden op de website van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden. Op het onderdeel Stambomen van die website staan ook vele andere families uit de gemeente Zundert.

Op basis van de gemeentelijke basisadministratie is het mogelijk om op de website www.cbgfamilienamen.nl te zoeken waar een naam in Nederland is gelokaliseerd. Hiernaast een uitdraai van de kaart indien gezocht wordt op de naam "Van Kuijck, Van Kuyck". In totaliteit zijn dit op basis van het jaar 2007 263 naamdragers. Een groot gedeelte is gelokaliseerd in Noord-Limburg/Oost-Brabant. Maar ook een grote concentratie in de gemeente Zundert.

Maar waar komt die naam Van Kuijck vandaan? Wanneer werd die naam voor het eerst gebruikt in de gemeente Zundert? Van wie heeft Corneel dat schrijverstalent gekregen? Waarom is hij naar België verhuisd?

Op **zondag 23 juli 2017** organiseert Heemkundekring De Drie Heerlijkheden een **Genealogiedag**. In samenwerking met andere organisaties laten wij u alle aspecten van stamboomonderzoek zien. Waar kunt u informatie vinden? Hoe moet u die informatie eigen maken? Is alles digitaal te vinden en waar dan wel? Onze collectie van bidprentjes worden dan tentoon gesteld. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Bestuurssamenstelling

Zoals hiervoor aangegeven hebben we bij de Algemene Jaarvergadering twee nieuwe bestuursleden mogen toevoegen aan ons bestuur zodat we weer op volle sterkte zijn. De samenstelling van het bestuur met de bestuursfuncties is op dit moment als volgt:

Voorzitter:	Toon van den Berg
Secretaris:	Twan van Duijnhoven
Penningmeester:	Marie Adriaensen
Vicevoorzitter:	André van der Kloot
Bestuurslid:	José Buiks
Bestuurslid:	Janus Vriends
Bestuurslid:	Guido Wouters

De komende tijd wordt bekeken of eventuele bestuursfuncties nog gewijzigd gaan worden en hoe de vertegenwoordiging vanuit het bestuur in de diverse werkgroepen zal worden. Wanneer hierin wijzigingen gaan plaatsvinden vermelden wij dit in onze nieuwsbrief.



Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Achtmaal
Klein Zundert
Rijsbergen
Wernhout
Zundert

NIEUWSBRIEF

HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN

Zestiende jaargang, nummer 1, Januari 2017

Het drama te Zundert

Een bijdrage van Twan van Duijnhoven

In Zundert vond een drama plaats in de nacht van 10 januari op 11 januari 1927. In hotel-café-restaurant "Wapen van Nassau" werd de toenmalige 35-jarige caféhouder Stan Vermeiren doorgeschoten door de maréchaussée. Het is nooit duidelijk geworden wat daar precies heeft afgespeeld. Er doen twee verhalen de ronde welke in die tijd uitvoerig in alle Nederlandse kranten werden beschreven. **Het ene verhaal** vanuit de zijde van de marechaussee was dat bij een huiszoeking naar overtreding van de drankwet, Stan zich verzette en de maréchaussée bedreigde met een groot slagersmes. Een van de politiedienaren greep daarop zijn revolver en legde Stan met een schot dodelijk neer. **Het andere verhaal** vanuit de zijde van de weduwe en haar dienstbode was dat Stan aan de maréchaussée vroeg om een gerechtelijke bevel. Daarop werd Stan gestompt en de achterkamer ingeduwde. Toen hij zich bleef verzetten sloegen ze hem met de gummienstok. Uiteindelijk richtte Stan zich weer op en liep de marechaussee's achterna die inmiddels in de keuken beland waren. Stan werd zonder dat hij enig wapen of mes had, vervolgens drie keer neergeschoten waarbij het laatste schot het hoofd van Stan trof. Een triest verhaal. Zijn echtgenote bleef achter met twee jonge kinderen. **(Bron: De Indische Courant, 17 februari 1927)**

Stan Vermeiren is de op 1 mei 1895 in Rijsbergen geboren Constant Daemen zoon van Johanna Petronella Daemen. Op 24 april 1897 huwt Johanna Petronella Daemen met Franciscus van Meer en wordt Constant als hun zoon erkent. Volgens de artikelen in de krant was Stan 35 jaar, maar feitelijk was hij nog maar 31 jaar.

In die tijd was het gebruikelijk dat over dergelijke moordpartijen liedjes geschreven werden. Ook hiervan is een lied geschreven waarvan de schrijver onbekend is. Het lied is gemaakt op de wijs van "O God, ik leef in nood". Volgens de Nederlandse Liederbank (www.liederenbank.nl) zijn er 65 liederen op deze wijs geschreven. Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief staat de volledige tekst van het lied dat naar aanleiding van dit drama is geschreven.

Toon van den Berg, nieuwe voorzitter Heemkundekring De Drie Heerlijkheden



Als nieuwe voorzitter van de Heemkundekring past het me om eerst mijn voorganger André van der Kloot te bedanken en hem te feliciteren met zijn welverdiende "Lid van Verdienste". André heeft in de afgelopen drie jaren onze Heemkundekring geleid naar waar we nu staan, een compleet bestuur van zeven personen en goedlopende werkgroepen. Dit is een goede start voor mij als nieuwe voorzitter maar dit betekent niet dat er geen uitdagingen liggen. De eerste zal zijn om een goede locatie te vinden nu het duidelijk is dat het gebouw "De Weeghreyse" waar we nu gehuisvest zijn, een andere invulling gaat krijgen. We gaan er voor om een eigen plek te zoeken waar wij als Heemkundekring onbeperkt gebruik van kunnen maken en waar de werkgroepen die bijeen willen komen ook toegang hebben. Van belang is dat we er kunnen werken en vergaderen. Ook is een voorwaarde dat we goede toegang hebben tot het internet en digitaal kunnen werken. Ons uitgebreid archief en onze boekenkast gaan we meer toegankelijk maken voor onze leden en werkgroepen.

De weg naar vernieuwing is al ingezet zoals jullie hopelijk al bemerkt hebben. Met name onze website wordt actueler gehouden en de publicaties van de stambomen op onze website worden veel bezocht. We gaan veel informatie delen die we tot onze beschikking hebben. Al geruime tijd is er een facebook pagina van de Heemkundekring, deze moeten we meer gaan gebruiken om te laten zien wat we doen. De nieuwsbrief voorziet de leden van gevarieerde informatie van waar we mee bezig zijn en ook leuke stukken zoals de foto's van vroeger en nu. Goede contacten met aanverwante organisaties in de Gemeente Zundert zoals Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout, Vincent van Gogh stichting / VVV Zundert, De Weeghreyse, Stichting Boerendag, Militair Historisch Museum Achtmaal, enz. zijn voor mij van grote waarde. Vele activiteiten van deze clubs zijn ook van belang voor het behoud van ons cultureel erfgoed, dus willen we waar mogelijk samenwerken. Deze lijn is al ingezet en bevalt ons goed. Het bestuur is nu met 7 personen weer op sterkte maar dat wil niet zeggen dat we alles alleen met het bestuur af kunnen ook sommige werkgroepen vragen om versterking.

Ik heb er zin in en zal mij inzetten om Heemkundekring "De Drie Heerlijkheden" richting te geven naar de toekomst. Dit klinkt gek voor een club die met het verleden bezig is, maar mijn stelling is:

"Wij zijn het Verleden van de Toekomst".



Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Achtmaal
Klein Zundert
Rijsbergen
Wernhout
Zundert

NIEUWSBRIEF

HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN

Zestiende jaargang, nummer 1, Januari 2017

Guido Wouters en Janus Vriends, twee nieuwe bestuursleden

Zoals bij de bespreking van de jaarvergadering in deze nieuwsbrief is aangegeven, heeft Heemkundekring De Drie Heerlijkheden maar liefst twee nieuwe bestuursleden mogen benoemen. Zij stellen zich hierna beiden voor.



Guido Wouters

Op de afgelopen jaarvergadering ben ik gekozen tot nieuw bestuurslid van de Heemkundekring. Ik ben 58 jaar geleden geboren in het Vagevuur ! Mijn ouders Jef Wouters en Jeanne Gommers woonden namelijk in de Vagevuurstraat te Klein Zundert. Samen met mijn 4 broers en 5 zussen ben ik daar opgegroeid. Na mijn schooltijd ben ik in 1977 gaan werken en in 1983 kwam er voor mij een mooie kans om in dienst te treden bij Rabobank Rijsbergen. De meeste mensen kennen mij waarschijnlijk in verband met mijn functie bij de Rabobank. Ik ben toen in Rijsbergen gaan wonen, samen met mijn echtgenote Rian en onze (inmiddels volwassen) kinderen, Jelle, Remy en Elke. Mijn hobby's zijn voetbal (tot vorig jaar nog actief), wandelen, fitness, rikken, actualiteiten en biljarten. Ook ben ik actief als vrijwilliger bij diverse verenigingen en organisaties. Ik ben onder meer gedurende lange tijd voorzitter geweest van de Stichting Vakantie Voor Iedereen uit Rijsbergen. Een aantal jaren geleden ben ik lid geworden van de Heemkundekring en nu ik door omstandigheden wat meer vrije tijd heb, ben ik bereid op het bestuurlijk vlak bij te dragen aan de ontwikkeling van de Heemkundekring. Mijn interesses liggen vooral bij het Zunderts dialect, maar zeker ook bij familieverbanden en hoe de mensen vroeger leefden met hun gewoontes en gebruiken. Hopelijk tot ziens bij één van de vele activiteiten.



Janus Vriends

Ook ik ben de afgelopen jaarvergadering gekozen als bestuurslid van onze Heemkundekring en wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Janus Vriends en ik ben ruim 59 jaar geleden geboren in de Rustenburgstraat in Zundert. Mijn ouders, Jef Vriends en Wies Braspenning, hadden daar een gemengd bedrijfje met enkele koeien en verder zoals toen gebruikelijk, wat aardbeien, frambozen, augurken, spruiten, prei enzovoort. Als enige zoon was het toen min of meer vanzelfsprekend dat ik het bedrijf zou overnemen. Na in Breda de Middelbare Tuinbouwschool te hebben gevolgd ben ik in 1976 thuis in het bedrijf gekomen. Inmiddels waren we overgeschakeld naar het kweken van bos- en haagplantsoen. In 1983 ben ik getrouwd met Karina Jochems van Jan Jochems uit de Eldertstraat in Klein Zundert. Wij hebben twee dochters, Jorien en Anne en één zoon Tom. De dochters zijn ondertussen de deur uit. In de tussentijd is er natuurlijk nog veel meer gebeurd. We zijn in 1995/1996 met ons bedrijf verhuisd naar de Laarakkerstraat, wat achteraf gezien veel minder goed uitviel dan we hadden gehoopt. We besloten uiteindelijk om te stoppen met ons bedrijf en zijn in 2005 in Klein Zundert gaan wonen, eerst aan de Annekeswei en nu al weer bijna tien jaar aan de Stuivezandseweg. Mijn vrouw werkt vanaf 2004 opnieuw in de zorg bij Avoord en ikzelf sindsdien bij PVM in Zundert, een bedrijf dat handelt in boomkwekerijproducten.

Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, lezen, reizen, fietsen enz. Ik heb in het verleden redelijk wat bestuurswerk gedaan bij diverse organisaties zoals o.a. de vakgroep Boomteelt, zowel regionaal als landelijk, de organisatie van de vakbeurs Groot Groen en de ZLTO. Als boomkweker vond ik het altijd al verfrissend om verder te kijken dan alleen je eigen bedrijf en de dagelijkse gang van zaken, er is meer in het leven dan alleen maar werken. Ik vind het ook interessant om meer te weten over de geschiedenis, hoe mensen vroeger leefden, hoe en waarom bepaalde zaken in het verleden zijn ontstaan en ga zo maar door. Ik hoop dat ik als bestuurslid wat kan bijdragen aan de groei en bloei van onze vereniging.



Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Achtmaal
Klein Zundert
Rijsbergen
Wernhout
Zundert

NIEUWSBRIEF

HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN

Zestiende jaargang, nummer 1, Januari 2017

Het drama te Zundert (Het lied)

Een bijdrage van Twan van Duijnhoven

Hieronder staat het lied dat is geschreven naar aanleiding van het drama dat heeft plaatsgevonden in de nacht van 11 januari 1927. Het lied is gemaakt op de wijs van "O God, ik leef in nood". Meer van dergelijke liederen zijn te vinden op de website www.liederenbank.nl.

Ach Hemel ! – sta mij bij,
Zie eens, hoe mijn harte lij,
Daar mijn man, g'heel onverwacht
Moest sterven, in den nacht.
Hij werd steeds beloerd, door Wet en Gerecht
O, God ! Mijn man. – Was hij dan zoo slecht ?
Werkte toch voor zijn gezin,
Wij leefden vol vree en min,
Wat was toch d'oorzaak dan ? }
Nu sterven moest mijn man. } Bis

Hij kwam per auto laat,
Zooals het in zaken gaat.
Dezen nacht laat te huis,
Bracht gezelschap mee in huis
Twee vrienden van hem logeerden dien nacht,
Bij ons en werden niet naar huis weergebracht,
En zie het oogenblik,
Tot aller angst en schrik.
Maréchaussées kwamen aan de deur }
Ik ging eerst zelve veur } Bis

Zij maakte mij bekend,
Drank te zoeken, zonder Concert
Dit werd d'oorzaak van 't geval.
Waar 'k levenslang om treuren zal.
Mijn man kwam ook voor, en vroeg hen 't bewijs
Om verder te zoeken hetgeen ik misprijs,
Had mijn man hen maar laten gaan,
Hadden z' hem ook niets gedaan,
Maar nu – o wat droefheid, }
Waar ik nu veel om schreid. } Bis

Mijn man kreeg slag op slag,
Dat ik droevig aanzag.
En drongen toch van voor,
Verder in huis maar door.
Mijn man met zijn vrienden al eerder die nacht,
Waren met hun auto al meer opgewacht
En was daardoor al kwaad
Zooals dit dan ook gaat.
Vandaar dus een gevecht }
Ondanks tegen het recht } Bis

Een schot trof hem den voet,
Ach waarom dit zoo moet.
Zonder mes of tegenweer,
Viel mijne man toen neer.
Eene poging om nog weer op te gaan staan
Trof een tweede kogel in de zijde hem aan.
Ik riep genade ! heer,
Schiet op hem toch niet meer.
Maar schijnbaar zinsberooft }
Schoot men hem nog in zijn hoofd } Bis

Nu ligt mijn man daar neer,
En 'k zie hem hier nooit meer.
Zijn twee lieve kinderen klein,
Kunnen nooit meer bij hem zijn.
Ik vraag nu aan God en aan het Gerecht.
Waarvoor was dit noodig, zoo moorddadig gevecht ?
Was hij dan bij het recht ?
Soms aangeduid als slecht ?
Hij was toch voor mij en evenmensch, }
Eerlijk, goed naar ieders wensch. } Bis

Vaarwel dan echtgenoot !
Mijne smarten zijn zeer groot.
Uw kroost zal voor dit feit,
Zoeken naar Gerechtigheid.
Dat gij daar gingt sterven zonder biecht of gebed.
Is door hunne wreedheid niet eens opgelet.
Maar wij bidden voor uw ziel
Gij ? – die mij daar droef ontviel
'k zal treuren ten alle tijd }
Rust zacht in d'eeuwigheid } Bis



Café "Wapen van Nassau" te Zundert omstreeks 1910